

Norgeresan 16-22 maj 2009 - Europaklubben

Europaklubben i Västerås har under vintern haft en studiecirkel om Norge. Som avslutning företogs en veckolång rundresa i södra Norge. Trettio medlemmar deltog i resan.

Den 16 maj besöktes herrgården i **Eidsvoll**, där Norges grundlag utformades av ett hundratal representanter för Norges olika fylken (län) år 1814 efter Napoleonskrigens slut.

Nationaldagen 17 maj, grundlagsdagen, upplevdes i strålande väder i Oslo med blåsorkstrar, barnetåg och en mängd glada och stolta människor kring paradgatan Karl Johan och kungliga slottet.



Europaklubbens resenärer i Eidsvoll – här antogs Norges grundlag 1814

I **Oslo** fick gruppen också en guidad visning av det nya storslagna opera- och ballettuset. Byggnaden i vit marmor har ett tak, som man utifrån fritt kan vandra på. Interiört dominerar ek, både ljus och mörk sådan.

Färden gick sedan vidare via den vackra **Hallingdal** till turistorten **Geilo** för övernattnig.

På dag tre mötte ett senvinterlandskap med snö på **Hardangervidda**, ett dramatiskt vackert landskap i Måbødalen med Vöringsfoss och passage med färja över en inre gren av Hardangerfjorden. Dagens mål var **Bergen**, som är kringfluten av vatten och ligger mellan och på sju branta höjder. Guidad tur bl a belysande Hansans inflytande samt besök på Edvard Griegs Trollhaugen.

Dag fyra tillbringades i Bergen, med information om stadens historia, kryddad med historier, och information och diskussion om dagens skola. Det följdes av ett uppskattat framträdande av elever i kulturskolans ungdomskör. Några miljoner per år ur "tipspengarna" går till kulturskolorna i syfte att alla barn skall få möjlighet att uppleva de olika kulturformerna, musik, dans, teater etc.

Nästa etappmål var **Haugesund** en bit söderut på Vestlandet. Den nåddes bl a via färja och en tunnel genom skärgården. I denna stad med omgivningar kan man möta historien och den nya epoken med verksamhet för olje- och gasutvinningen i Nordsjön. På Avaldsnes på Karmøy söder om staden togs vi tillbaks till vikingatid och Norges enande av Harald Hårfagre omkring år 900.

Sjätte dagen gick resan österut igen. Väg genom fjordlandskap med fårhagar, tunnlar, samt den imponerande forsen Langfoss som störtar sig 600 m ned i Åkrafjorden. Fjällpassager med snö vid Seljestad och Haukelisetter. I dalen däremellan besökte vi **Röldal**, stavkyrkan från 1200-talet.

Efter fjällen en kontrast med blommande fruktodlingar vid Norsjön ned mot Skien. Etappmål var den tidigare valfångarstaden **Sandefjord** med bl a valfångstmuseum och en bevarad skotsk valjaksbåt. Dag 7 inleddes med en färjetur till Strömstad och vidare bussfärd mot Västerås via Halden.

En Norgeresa som genom de stora höjdskillnaderna blev en resa genom tre "årstider", försommar, vinter, vår och gav fantastiska naturscenerier.