



Sven Vindelstam. FOTO: BIRGITTA WIKLANDER

Europaklubben informerades om Kassel

Föreningsnytt

Europaklubben

Den 9 april blev 48 deltagare i Biblioteket informerade om Kassel, som är Västerås tyska vänort. Det var Sven Vindelstam, svensk som sedan 15 år bor i Kassel, som talade om allt som kulturintresserade och andra bör hinna med vid ett besök.

För den som vill ta det lugnt är nästan två tredjedelar av staden täckt av parker vilket bidrar till Kassels rofyllda atmosfär. Men det finns även viktiga industriföretag som är värda att omnämnas och som bidrar till stadens välmående.

Volkswagens komponentfabrik med 20 000 anställda är viktig för stadens inkomster. SMA med 4 000 anställda är världsledande när det gäller växelriktare till solpaneler. SMA har också en Solarakademi för utbildning inom solcellsteknikens alla områden. Genom sin placering mitt i Tyskland är Kassel också ett logistikcentrum med stora lagersystem för bland andra Lidl.

Efter att staden blivit uttraderad av bombflyg under andra världskriget är Kasselborna särskilt intresserade av att Europa förblir fredligt. Därför arrangerar man "Europeiska medborgarmötet" som återkommer under ett veckoslut vartannat år. I september i år träffas över 400 medborgare från 10-15 länder för att i 20 workshops utbyta erfarenheter. Detta med syftet att skapa och upprätthålla tillit och mellanmänsklig solidaritet, siktande mot ett integrerat och fredligt Europa.

Kassel är framför allt en betydande kulturstad mitt i Europa. Med utgångspunkt från Svens foton med vackra stadsvyer fick vi bland annat besöka Rådhuset där Die Grünen styr politiken med sina 30 procent av mandaten, liksom den stora konsthallen Fridericianum – Documenta grundad 1779. Stadsmuséet och Domstolsbyggnaderna var också med i repertoaren. Allt centralt beläget med gångavstånd.

Bröderna Grimm bodde i Kassel och i stadens utkant återfinns Bröderna Grimms Museum. Dit tar man sig enkelt med det välfungerande spårvagnsnätet, som också passar utmärkt om man har sitt hotell en bit utanför centrum.

Herculesstatyn på det 500 m höga Karlsberg är ett imponerande monument som kan ses nerifrån stan, men som också fungerade som inflygningsmärke vid bombningarna.

Man flög över och bombade därefter staden. Vid statyn får man en fantastisk utsikt över stadens monumentala byggnader och parker.

Ove Wilder