

## Europaklubbens studieresa till Åland maj 2022

### Bakgrund

För att uppmärksamma att Ålands har haft självstyre under 100 år genomfördes en resa till Åland. Resan föregicks av två föreläsningar i början av 2022 med rubrikerna ”Ålands index i samverkan med Ålandsbanken” samt en föreläsning om ”Ålands självstyre fyller 100 år” av Janne Holmén.

När faran för COVID 19 hade minskat och alla var vaccinerade med minst tre till fyra sprutor så blev resan fullteknades redan efter ett dygn. 24 mars uppstod ytterligare ett en hot mot resans genomförande när Ryssland startade krig mot Ukraina. Det fysiska hotet mot resegruppen bedömdes som lågt och planering och genomförande fullföljdes.

Under maj månad var den spännande frågan om Finland och Sverige skulle ansöka om medlemskap i NATO vilket skedde den 18 maj under vårt besök på Åland. Detta faktum kom att prägla många frågor vid Lagtinget, Fredsinstitutet och Ålandstidningen.

Resan till Åland/Mariehamn genomfördes från 17 maj till 19 maj och planerades av en mindre arbetsgruppen ur Europaklubben, Stig Wahlström och Hans Jansson med stöd av Resekompaniet i Eskilstuna.

I resan deltog 30 vetgiriga medlemmar under sakkunnig ledning av Europaklubbens kunniga ordförande Stig Wahlström.



Gruppen bild vid SENSES trädgård på Lemland. (foto från Bernt Åkerbloms kamera)

### Tisdagen 17 maj

Resan började med buss från Västerås mot Mariehamn via färja från Kapellskär. Efter en styrkande sjöresa över Ålands hav och en kontrollerad landstigning med Viking line i Mariehamn installerades gruppen på Hotell Savoy. När hotellrummen hade intagits samlades alla för transport till Lagtinget för att åhöra guiden Gun Styrströms genomgång av vad Åland kunde erbjuda under säsongen 2022. Dagen avslutades med en trevlig och smakfull middag på restaurangen Indigo.



### Onsdagen 18 maj



Åländska Lagtinget.

Dagens första anhalt var Ålands Lagting med självstyrelsegård. En mycket uppskattad föreläsning genomfördes av Vice lantrådet i Ålands Landskapsregering, Harry Jansson (C). Han svarade på alla frågor i stort och smått från vår grupp.



Vice lantrådet Harry Jansson (C) vid den historiska vägg som beskriver Ålands historia

Bussen ändrades för en färd norrut mot Godby med besök på Stallhagens hantverksbryggeri för provsmakning av fyra ölsorter tillsammans med smakbitar av åländska delikatesser. Resan fortsatte mot friluftsmuseet Jan Karlsgården, vårsolen lyste klart och naturens färger bjöd på ett livsbejakande scenario. Lunch avnjöts i Smakbyn.

Efter intagen lunch avgick bussen tillbaka mot Mariehamn och Ålands Fredsinstitut. Av utrymmesskäl hade Fredsinstitutet lånat en föreläsningssal i Lagtinget. Här möttes vi av Petra Granholm och Liz Lindvall som hade genomgång av Åland som en demilitariserat och neutraliserat område. De berättade också om Fredsinstitutets erfarenheter av forskningen, utbildningar och workshops genom det som kallas Ålandsexemplet. Naturligtvis kom många frågor upp om vad som skulle hända vid ett NATO inträde för både Finland och Sverige.

Nästa anhalt på vår resa var Ålands sjöfartsmuseum för att få dela av sjöfartens betydelse för den åländska befolkningen. Tiina Aura beskrev ålänningarnas engagemang i sjöfarten från segelskutor till moderna skepp.

Efter en lång och informationstät dag förflyttade vi oss en våning upp från museet till den vackra restaurang Nautical som har en bedårande utsikten över Svibyvikens, här serverades naturligtvis en utmärkt fiskrätt.

## Torsdag 19 maj



Julius Sunblom.

Efter frukost var det tid att lasta bussen och sedan vidtog en skön morgonpromenad till Ålands äldsta tidning som grundades mars 1891 av Julius Sunblom. I början av 1900-talet var världsläget mycket osäkert och fyllt av krig och revolution. Vid den tiden bildades Ålandsrörelsen med Julius Sundblom i spetsen. Till en början var målet att återförena Åland med Sverige. Det uppdraget misslyckades. I stället blev Åland ett demilitariserat och självstyrt landskap i Finland. VD/Chefredaktören Daniel Dahlén tog emot oss och berättade om tidningens historia, dagliga arbetet och om framtiden.

Efter uppsittning i bussen gick färden söder ut mot Lemland där Senses trädgård var nästa mål. Innan vi började rundvandringen bland vackra växer i en rofylld miljö serverades kaffe/te med liten kaka samt en historiebeteckning av tillkomsten och uppbyggnaden av trädgården av ägarna Birgitta och Marcus. Besöket inspirerade många av våra växtintresserade medlemmar till att kunna utveckla sina rabatter vid hemkomsten.



Senses trädgård

Klockan gick fort och det var tid att återvända till Mariehamn för att borda Viking lines nya färja M/S Glory. Ombord serverades en utsökt buffélunch med dryck. En fartygsvisning var beställd som började med ett glas mosserand vin och därefter genomfördes en rundvandring för att beskåda alla vackra och funktionella utrymmen i det nya fartyget.

Efter visningen gavs möjligheten att på egen hand utforska fartygets alla barer och affär m m. M/S Glory angjorde Sverige via Söderarm och vidare in i Furusundsleden mot Stockholm. Det vackra ljuset från en dalande sol var magiskt. Vid kaj i Stockholm byttes färdmedel till buss för att avsluta vår resa till Västerås, något trötta men med många stimulerade upplevelser i bagaget.



M/S Glory