



Europaklubben i österled

Europaklubben genomförde under början på juni en resa till Finland. 26 medlemmar deltog. Programmet var en bra blandning av samhällsfrågor och mer "turistiska" inslag. Resan gick via Åbo och inleddes med ett besök på Olkiluoto kärnkraftverk, med tre reaktorer. De två äldre var byggda av Asea. Den tredje reaktorn (fransk-tyskt byggd) hade efter längre byggtid än beräknat nyligen kommit igång och är Europas största.

Därefter bar det av till tvåspråkiga Vasa i Österbotten, där vi stannade längst. Finska skolan ses i Sverige som ett fördöme, gruppen besökte en trivsamt svenskpråkig högstadieskola. Vasa har knappt 70 000 invånare med många studenter. En noterbar skillnad från Sverige var att en såpass stor stad inte har några heltidsanställda politiker.

Vi träffade den svenskspråkiga sektionen av Socialdemokraterna. De lyfte fram att det finska personvalssystemet gör det dyrt att driva kampanjer. Frågor om det snabba åsiktsbytet om Natomedlemskap besvarades med att det inte fanns något val efter Rysslands invasion av Ukraina.

Den anrika svenskspråkiga tidningen Vasabladet besöktes dagen efter DN hade köpt Hufvudstadsbladet, en stor "mediesnackis" i Finland. Vasabladet och dess systertidningar har en god räckvidd bland Österbottens svenskspråkiga.

En utflykt gjordes i den grunda och vackra skärgården där landhöjningen är nästan en meter per år hundra år. Havet drar sig tillbaka, nytt land växer fram. Efter 40 minuters båttur angjordes bryggan till de hus där inspelningen av tv-serien Strömsö genomförs. Därutöver var det god mat, museibesök och runturer i Vasa.

De sista dagarna besöktes industristaden Tammerfors med guidning och saluhallsbesök samt Tavastehus med kompositören Jean Sibelius föräldrahem. Där slog sig vår mångkunniga guide Leena ned vid flygeln och spelade Finlandia.

Sista dagen styrdes kosan till Helsingfors och båtferd hem efter en trevlig och lärorik resa.

Richard Appelbom

Foto: Birgitta Wiklander